

# 405 Dat eens de Heer zal komen

tekst: A.F. Troost  
 melodie: M. Kamminga  
 zetting: Hans Cok  
 © Boekencentrum

canon ①

②

1. Dat eens de Heer zal komen  
 in deze wereltijd  
 en langvervlogen dromen  
 vertaalt in werk'lijkheid;  
 de volkeren zal dopen  
 in vrede en in recht –  
 daar mogen wij op hopen,  
 Hij doet al wat Hij zegt.

2. Dat eens de Heer zal komen  
 met allen, groot en klein,  
 die door de dood ontnomen  
 allang gestorven zijn,  
 om ieder vrij te kopen  
 die dan nog wordt geknecht –  
 daar mogen wij op hopen,  
 Hij doet al wat Hij zegt!

3. Dat eens de Heer zal komen  
 en heel de schepping juicht,  
 de bloemen en de bomen,  
 de zon, de maan zich buigt,  
 de wolf het lam leert lopen,  
 de leeuw niet langer vecht –  
 daar mogen wij op hopen,  
 Hij doet al wat Hij zegt!